

## Semih İPEK

## GECEDE

Yoktur yar o çeşminin kara rengi gecede.  
Bulunmaz siyah saçın ne bir dengi gece de.

Kapanmaz şu gözlerim, her gece yeni başlar  
Hayalle hakikatin bitmez cengi gecede.

Kara gece karartır kara olan sevdayı,  
Bağrı yanık aşğın artar tengi gecede.

Yar gözüne sürmeyi, maşuka mili çeker,  
Oyulup da dikilir garip sengi gecede.

Zincirlerin koparır canıma kasti ile  
Gelir boğmaya kara bir pelengi gecede.

Yumarım gözlerimi, arar dişim, dudağım,  
Yüzündeki kâbeyi, kara bengi gecede.

## KİTAB-I ÜMMİ

Hangi kitaptan okumuş ümmi anam bilmiyorum,  
Duvarında nar çiçekleri açan zalim padişahı?  
Hangi dağlarda dinlemişti babam  
Kıyameti getiren kavalları?  
Hangi eller dokudu Seyhun üstündeki kilimi?  
Hangi yürek dokundu benim yüreğime sen gibi?

Cehennemi kıskandırır bu sönmez yüreğim,  
Secde eder mecusiler  
Aşkın ateşine...  
Dağların reddettiği yükü  
Ben yüklendim, Eyvah!  
Takıldım peşine bir Kıtırmir gibi,  
Al beni de gizle ne olur Hira'da gizler gibi.  
İzle...  
İbrahim göğü izler gibi.  
Ellerim yok, illerim yok, dillerim yok.  
Oruçluyum Meryem gibi.

Sapla Poseidonun zıpkınıını sineme,  
Vız gelir ki yeminle  
Senin bakışlarından sonra  
Aramadım seni ne Medusanın saçlarında,  
Ne Cemin kadehinde;  
Kabilin pişmanlığı var içimde  
Taşıyorum Atlas'ı göz kapaklarımda.

Sensiz yarılır sinem  
Kızıldenizler gibi,  
Sensiz inler bu kalbim  
Kase-yi fağfur gibi.  
Kesilir elim, kolum  
Yahya'nın eli gibi.  
Garip bir Hüthüt oldum,  
Yok mu dilimi bilen  
Yaşlı Süleyman gibi?

Gidemem, bırakamam  
Sessizce Yunus gibi,  
Roma'da yeniden  
çarmıha gerilmeye giderim de.  
Judith'in kollarına gitmem,  
Beklerim başım eşikte,  
Çağır yeter ki beni:  
"Ey Lazarus, gel buraya!"  
Uyandır gaflet uykusundan  
Uykusu çok gözlerimi

Hangi evrenin hangi köşesinde  
Seni arıyorum.  
Usturlabım yok, ne yelkenim, ne gemim.  
Denizi olmayan dağlarda  
Nuh'a inandım ben.  
Tur dağında bir çalıydım,  
Aşkın ile yandım ben,  
Konuş benimle, ne olur,  
Çıkarma nalınlarını.  
Saçlarınla bağla ellerimi,  
Ama verme ellere  
Ağlarım Yakub gibi,  
Düştüm artık dillere.

### **BİR GİDEN Mİ VAR?**

Son günlerde:  
Gökyüzü daha kızıl,  
Ufuklar daha sessiz,  
Bulutlar daha dolu,  
Kuşlar daha telaşlı,  
Dallar daha yorgun.  
– Bir giden mi var?

### **GEÇENİN BİR SAATI**

Ay ışığı odama  
girmeden vurur gider.  
Gökte bir garip serce  
eve yol bulur, gider.  
Saatlerin çanları  
yine çalar başımda.  
Durur sensiz anlarım  
azap gibi karşımda.  
Yelkovanlar dönerken  
her anımı biçiyor.  
Geldin aklıma, saat  
üçü on beş geçiyor.

### **YAR OLSUN**

Ey güzeller şahı, kara saçların  
Boynuma sarılıp asan dar olsun.  
Sen gülün yanında tek durayım da,  
Bağrıma saplanan kanlı har olsun.

Neylerim ben bilmem, döndüm şaşkına.  
Gark oldu gözlerim sele taşkına.  
Gece gündüz yansam senin aşkına,  
Gönlüm içi gayya, cismim nar olsun.

Önünde kul olsun eğilsin başlar.  
Çatılmasın yalnız o kalem kaşlar.  
Uykusuz geceler, döktüğüm yaşlar,  
Bırak ta, hayatta bana kâr olsun.

Gözlerin içinde bir yerdir ilim.  
Karşında lal olur konuşmaz dilim.  
Sana yar olmaya layık değilim,  
Dilerim ki, sana Allah yar olsun.

## NERDESİN?

Nerdesin ey! Saçlarına ırmakları bağlayan.  
Nerdesin ey! Kirpiğiyle yanık bağrım dağlayan.  
Hayalde, düşümde sensin, taç gibi başımda sen,  
Nerdesin, ey gözü gülen, yüreğinden ağlayan.

Neredesin, sarp kayalık gönül dağımın karı?  
Gözde nurum, dilde türküm, dertli sazımın tarı,  
Sen yüreğin yarasısın, gözün akı, karası.  
Çıkıp gelsen ıssız çölün hayat veren pınarı.

Nerdesin ey! Bu dünyadan tek muradım, nerdesin?  
Sen yüreğimin attığı, gittiğim her yerdesin.  
Ben ölümün eşiğinde, ölüm döşeğindeyim.  
Varım, yokum! Sen, kim bilir, hangi iklimlerdesin?

## ÖMÜRLÜK ARZU

Ruhum ilden illere sürgün eden bakışlar,  
Saplanır yüreğime, damarlarımda kışlar.

Görmesem seni bir gün, her yaram bir-bir kanar.  
Kalbim gama, hasrete ziyadesiyle kanar.

Bak, benim gözlerime yansın siyah gözlerim,  
Ben bir ömür boyunca bu visali gözlerim.

Yüzüme kardan soğuk bir nazik el dokunur,  
Bu gönül tezgahımda ne desenler dokunur.

Gelsen yine uzaktan, baksam boylu boyunca,  
Düşmesin adın dilden, garip ömrüm boyunca.

## BİR ÇOCUK ÖLDÜ BUGÜN

*(Doğu Türkistan'da Çinliler tarafından öldürülen bir çocuk için)*

Bir çocuk öldü bugün, hiç kimseler duymadı,  
Ağlar bütün gök ehli, insanlar umursamaz.  
Küçük bedeni kayıp, kimse bulup yuymadı,  
Bu anıyı ölenle öldüren unutamaz.  
Kaç yaş olursa-olsun, yok yaşının önemi,  
Koşma çağıydı onun sokaklarda, dağlarda,  
Bir mühürle kapansın cahiliye dönemi,  
Mirasları kalmasın ölülerin sağlarda.  
Yerde yatan o beden gözlerime gömüldü,  
Kapattım üzerini göz kapaklarım ile,  
Yıldızlar üzerime teker-teker döküldü,  
Söyledim nice dile, susmayın bile-bile,  
Soracaktır Allah'ım "Neden kıyıldı?" diye,  
Saklanmak isteyecek katiller maktulünden,  
Sonra yalvaracaklar "Bilmedik" diye-diye,  
Ama bir kaçış yoktur büyük hesap gününden.  
Bir çocuk öldü bugün, adını bilmiyorum,  
Ama bir tanıdığım, kardeşten de yakınım.  
Biz nasıl yakınız ki, ben senle ölmüyorum?  
Deme bana ne olur, deme "Sana dargımım".  
Sen akları büründün, bana karayı verdin,  
Neden yerde duruyor dualı küçük eller?  
Uçup gittin zamansız, cennet arayıverdin,  
Ardında kaldı bugün ağıt dolaşmış diller.  
Bir çocuk öldü bugün, ağladı dağ ile taş,  
Benimle tek varlığı acısını bölüştü,  
Ağlamadı anası, gözünden çıkmadı yaş,  
Çünkü garip anası ondan önce ölmüştü...